

Mango's

Vorig jaar januari hadden Luka Driessen en Hans Buijze de eer de eerste boompjes te planten in de nieuwe boomgaard in de buurt van het jongenstehuis. En kijk nu eens... de eerste mango's. Wat een kanjers! Het land is er super vruchtbaar en de gewassen groeien het hele jaar, mits er water is. Alle waterbekkens zitten sinds enkele jaren boordevol. Wat een geluk, want mango's zijn uitstekend voedsel: rauw in de pickels, gekookt en ook als rijpe vrucht.



Jaarrekening

De heer H.J. Jansen uit Zeist heeft de jaarrekening van de SVA van 2018 goedgekeurd. Dank daarvoor. Het jaarverslag staat op de website.

Colofon

Redactie:
Bestuur Stichting Vrienden Ashram

Secretariaat:
Stichting Vrienden Ashram
Teylingerlaan 15
2171 CB Sassenheim.
E-mail: info@svashram.nl
Website: www.svashram.nl



Rekeningnr. NL72INGB0007527961
t.n.v. Stichting Vrienden Ashram.

RSIN fiscaal nummer : 805938011.
De S.V.A. is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
KvK. Amsterdam nr. 41216441
Ook voor 2020 weer CBF erkend

Leden van het bestuur:
Anne Kuyvenhoven, voorzitter T. 0252-231908
Hans Buijze, penningmeester, T. 06 49930566
Ellen Koomen, secretaris, T. 023-5275138
Sjoerd Bos, bestuurslid T. 06-53892123

De Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden Ashram verschijnt jaarlijks december.

De website biedt het hele jaar door de laatste informatie.

Bijdragen zijn zeer welkom.



Ouderavond

De 'ouderavond' valt op zaterdag. Er wordt de hele dag lesgegeven en alle ouders komen langs om de proefwerken van hun kind in te zien en te ondertekenen. Voor de kinderen van de Ashram komt de huismoeder. De klassendocent komt uit de les en bespreekt met het kind en de ouder de resultaten en geeft de rangorde aan waar het kind gemiddeld staat in de klas. De klas wacht geduldig.



Van de penningmeester

Dit jaar werd 8500 euro overgemaakt aan de school en 12000 euro aan de Ashram. Het geld wordt opgebracht door een steeds kleiner aantal vaste donateurs. Samen met de groeiende groep van tijdelijke donateurs en het geld opgebracht in acties en bij feestelijke gelegenheden lukte het ons dit jaar zo'n mooi bedrag te doneren. De Ashram en de school kunnen nauwelijks rondkomen heeft Hans vastgesteld toen hij in India was. Een van de onzekerheden waarmee men moet leven is de onzekere inkomsten; ook van de donateurs uit het westen. Laten we alles in het werk zetten om ervoor te zorgen dat onze donaties op peil blijven.



Donaties voor onderhoud.

Veel donateurs hechten eraan dat ze een project creëren dat zichtbaar is. Fantastisch natuurlijk. Het schoolgeld dat de ouders betalen kan daardoor ten goede komen aan het onderwijs. Toch een kanttekening: alles moet ook onderhouden worden en daar is soms geen geld voor. Eigenlijk zou binnen elk project het geld voor onderhoud inbegrepen moeten zijn.

Dit jaar kon de SVA in april voor 2 onderhoudsprojecten in de woonhuizen van de kinderen 4000 euro extra doneren. Dit geld werd in overleg met de Ashram bestemd voor betegelen van vloeren en toiletten in de vestiging in New Land, en voor schilderwerk in woonhuizen in de hoofdvestiging. De foto's laten zien hoe onze donaties werden besteed.



Stichting Vrienden Ashram 4



Nieuwsbrief

STICHTING VRIENDEN ASHRAM

2019

40 jaar vriendschap

Over enkele weken zal het 40 jaar geleden zijn dat het eerste contact tussen de Ashram en een Nederlander (ondergetekende) tot stand kwam.

In Kanyakumari, de eeuwenoude pelgrimsplaats, aan het strand waar de Arabische Zee en de Golf van Bengalen elkaar onstuimig ontmoeten en waar al sinds zeker 2000 jaar pelgrims uit heel India hun gebedsrituelen uitvoeren.

Een Indiër sprak mij er aan terwijl ik de zonsondergang bewonderde en vertelde mij over een geheel Indiaas initiatief om kinderen van uit erbarmelijke omstandigheden (en soms ook vrouwen) veilig op te vangen, te voeden, te huisvesten, te kleden en onderwijs te laten volgen. In de directe omgeving van Kanyakumari was een Ashram gesticht.

De eerste Ashramschool



De nieuwe school

Niet om er te mediteren, maar om middels "karma-yoga" voor de meest behoeftigen in de omgeving te zorgen. Karma-yoga kun je omschrijven als: je inspanssen (yoga) door middel van daadwerkelijk handelen (karma). De opgenomen kinderen kregen er (en krijgen er nog steeds!) de kans om zich tot stabiele, goed opgeleide mensen te ontwikkelen. Ik had al veel gezien van de ellende die diepe armoede in India teweeg kon brengen. Toen ik de andere dag werd rondgeleid door twee vestigingen van de Ashram raakte ik onmiddellijk onder de indruk van de liefdevolle en zorgvuldige opvang die deze Sri Kanyakumari Gurukula Ashram aan ongeveer 180 kinderen bood. Zo begon een vriendschap die tot op de dag van vandaag voortduurt, en die veel meer Nederlandse vrienden, familie, burens, collega's en kennissen zou gaan omarmen. Zeker nadat we in 1996 de Stichting Vrienden Ashram konden oprichten.

Vele jaren was de heer Krishnan de steunpilaar waarop de Ashram zich verder ontwikkelde en die ook de buitenlandse contacten onderhield. Wat mooi dat nu een jonge, door hem opgeleide generatie zijn werk



Vasantha en Subammah

heeft overgenomen, gesteund door enkele van zijn eerste medewerkers. Dat wij nog steeds volop bij dit prachtige project betrokken zijn maakt mij erg blij en dankbaar. Lees de verslagen van Hans Buijze en Rika Schut in deze Nieuwsbrief en op www.svashram.nl.

De financiële steun werd gedurende al die jaren mogelijk gemaakt door onze donateurs. Mede namens de Ashram dank ik jullie daarvoor van harte!

De Indiase samenleving is gecompliceerd en we pakken zaken in Nederland soms heel anders aan. Maar op basis van vriendschap en vertrouwen is er heel veel moois tot stand gebracht. We mogen daar met elkaar trots op zijn!

Anne Kuyvenhoven

Schooluniformen zijn verplicht



Stichting Vrienden Ashram 1



Bezoek aan de Ashram

Reineke Hesselt van Dinter, Rika Schut en ondergetekende waren in november op de Ashram. We waren daar om te helpen het onderwijs nog beter te maken.

Reineke is muziek-docente, Rika was onderwijskundige en Hans was leraar scheikunde en rector.

We hebben veel lessen gevolgd, docenten gesproken, adviezen gegeven en verteld hoe je leerlingen meer inzicht geeft en ze leert nadenken over de aangeboden stof. Een moeilijke klus o.a. vanwege de taal: Tamil-Engels is voor ons moeilijk verstaanbaar en ons Engels mogelijk voor hen ook.

Maar de contacten groeiden en we leerden elkaar beter verstaan en vertrouwen. Bijna alle docenten wilden meewerken, we gaven een workshop en sommige docenten probeerden hun lessen al duidelijk anders vorm te geven.

We verbleven in het guesthouse van de Ashram en hebben daar het wel en wee van de kinderen in de cottages, hun huismoeders en kokkinnen en de staf, met hun liefde, inzet en zorgen, een maand lang van dichtbij meegemaakt.

Aan de hand van foto's willen we u een impressie geven van ons bezoek zodat u een indruk kunt krijgen van wat er allemaal speelt op de school en in de Ashram. Op de website kunt u ons uitgebreide verslag lezen.

Weet dat uw bijdrage aan de Ashram weloverwogen en heel doelgericht ingezet wordt. En dat uw bijdrage op dit moment niet gemist kan worden. De Ashram is nog voor 60% van de exploitatie afhankelijk van buitenlandse sponsors.

Hans Buijze



De prachtige school

12 lokalen in een grote halve cirkel. Open ramen (soms wat winderig!), een waranda, een open veld in het midden. De notenbomen geven al schaduw (drie jaar geleden geplant) en de noten eraan zijn rijp of rauw gewild bij de jongetjes. Elke pauze scharrelen ze bij de bomen en zo nodig schudden ze de noten eraf. Andere scholen die we bezochten zijn vaak een soort gevangenissen. Hier niet. Sommige docenten roemen de natuurlijke omgeving. Soms ook gevaarlijk zoals op het moment dat op het veld slangen waren gesignaleerd.

Puja

Elke ochtend verzorgt Vasantha, the grand old lady van de Ashram, pas 76 geworden en 52 jaar op de Ashram, de puja, een dienst om de dag te openen. Meestal samen met een meisje uit de Ashram. Een gebed tot Ganesh, tot de aarde en de andere planeten, een gebed voor alle donateurs en leden van de Ashram voor steun in het leven en het tegengaan van onheil. Vasantha leerde de rituelen en de mantra's van een priester. Krishnan, de inmiddels overleden leider, had dat bedacht. Voor die tijd een revolutie: een vrouw!



De Schoolbus

Elke dag vertrekken drie schoolbussen om de kinderen uit de dorpen rondom de Ashram op te halen. Op het moment van de foto is de bus nog vrij leeg, maar op het einde van de rit zit de bus boordevol. We telden ongeveer zestig leerlingen, docenten en ander personeel die uit de bus stappen. De allerkleinsten worden soms huilend letterlijk overgedragen van moeder naar de bus begeleidster. Iedereen weet zijn plekje. Vol verwachting de dag tegemoet. Om 15.45 uur terug.



Familiedag

Op zondag kunnen vader of moeder of soms grootmoeder, hun kinderen in de Ashram bezoeken. We zien enkele blijde kinderen met een vader of moeder. Lang niet alle kinderen krijgen bezoek. Op de foto een grootmoeder met haar drie kleinkinderen; één van de ouders is overleden, de ander is er eenvoudigweg niet. Afwezige ouders, overleden, te ver weg of gewoonweg niet in staat hun kinderen te bezoeken, het is beslist geen uitzondering.



Stichting Vrienden Ashram 2



Kussens.

Rika heeft haar kleinkinderen laten zien hoe de kinderen in de Ashram leven. Ze geloofden hun ogen niet. In iedere cottage wonen een huismoeder, een kokkin en zo'n twintig kinderen. Er is een keuken, een huisaltaar, een voorraadkamer en twee wat grotere ruimtes waar alles gedaan wordt. Eten, lezen, studeren, de was doen, spelen (als het regent) en slapen. Slapen op de grond – een glanzende tegelvloer. Sinds kort zijn er hoofdkussens om op te slapen, een enorme vooruitgang. En toch, we zien altijd vrolijke kinderen.

Het docentencorps



Ondanks dat we het onderwijs erg reproductiegericht vinden, hebben we toch veel waardering gekregen voor de docenten. In het begin nog wat aarzelend maar naarmate de tijd vorderde waren we bij vrijwel iedereen welkom in de les. Nog weer iets later werden we zelfs binnenvraagd. Dat vraagt moed. Na een paar dagen lesobservaties hebben we afgesproken na iedere les de docent een briefje met opmerkingen en suggesties te geven. Er volgde ook altijd een nagesprek. Die aanpak werkte, steeds vaker zagen we actieve leerlingen, docenten die stopten met uitleggen en de leerling aan het woord lieten. Nu hopen we van harte dat de docenten hiermee verder gaan. We hebben afgesproken contact te houden.



Positieve sfeer.

De problematiek van de kinderen die binnenkomen op de Ashram wordt steeds ernstiger. Geweld, alcoholproblematiek, misbruik. Er is begeleiding. Eens in de veertien dagen spreekt elk kind met een counselor. Is er in het begin van het verblijf op de Ashram nog wel eens opstandigheid of wanhoop, in de loop van de tijd lijkt iedereen te worden meegezogen in de positieve sfeer die er is, in het ijzere ritme van de dag. Vroeg opstaan, puja, studeren, eten, school, even vrij, studeren, puja, eten, studeren en slapen. Samen en met plezier.

Maaltijden



In India zal de gastheer/-vrouw nooit samen met jou aan tafel gaan zitten. Ze koken voor je, scheppen wat op je bord, blijven staan kijken en scheppen er af en toe iets bij. Na het eten wat samen praten kan wel. Dat is gastvrijheid op z'n Indiaas. In de Ashram wordt veel zorg besteed aan het eten. Het menu wordt centraal vastgesteld en elke maaltijd moet voldoende proteïnen en groenten bevatten. Drie keer per dag wordt er vegetarisch gekookt voor 160 mensen: voor de staf, de kinderen in de cottages en in de jongens tehuizen. Aardappelen, rijst, wortelen, kool etc. worden gekocht. Mango's en kokosnoten worden geoogst van eigen land. Een deel van de maaltijden wordt aan de Ashram geschonken door donateurs uit India.



Bibliotheek

Met een ruime gift van een Nederlandse donateur wordt na het regenseizoen gestart met het maken van een nieuwe ruimte voor de bibliotheek (renovatie van een gebouwtje tussen de school en de Ashram in). Een blik in de huidige bibliotheek levert een verrassend beeld. Er zijn honderden leuke en interessante boeken, Harry Potter, sprookjes van Andersen, encyclopedieën over allerlei onderwerpen, strips etc. Helaas waren er nauwelijks woordenboeken. Die wilden we gebruiken voor een briefschrijfproject met een school in Nederland. Wordenboeken zijn hard nodig om de woordenschat te vergroten. Een idee voor een toekomstige donatie?

Meisjes uit standard VIII.

Vergelijkbaar met de tweede klas middelbare school hier. In uniform, met de haren netjes in een vlecht. Inmiddels gescheiden van de jongens, die in de andere helft van het lokaal zitten. Altijd geconcentreerd en vlijtig. Opstaan wanneer de docent binnenkomt, ongevraagd het bord schoonmaken, op de grond gaan zitten als er een proefwerk is en je niet mag afkijken. Maar ook: snel huiswerk overschrijven voordat de lessen beginnen, even kijken wat de lunchbox schaft. En als je vraagt of ze het leuk vinden op school: ja!!



Stichting Vrienden Ashram 3